



Waarom zijn er zoveel vragen?

Waarom is er zoveel pijn?

*Waarom zijn er zoveel dingen
die niet te begrijpen zijn?*

*Nooit vragend, nooit klagend
heb je veel voor anderen gedaan.*

*Laurent, ontzettend bedankt
voor de fantastische persoon
die je was.*

Laurent Turck

Veel te vroeg uit ons leven weggenomen,
maar dankbaar om zijn mooie en pure persoonlijkheid,
nemen wij afscheid van

Laurent Turck

Geboren te Roeselare op 18 januari 1994.

Totaal onverwacht overleden te Brugge in AZ Sint-Jan op 29 augustus 2020.

Wegens de huidige omstandigheden zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.

Wie dit wenst, kan de uitvaartdienst live meevolgen
via www.uitvaartzorgserrus.be (rouwbericht Laurent)
op zaterdag 5 september 2020 om 14.30 uur.

Daarna komt de urne terug thuis binnen de hechte kring van zijn gezin.

Om de herinneringen aan Laurent levendig te houden,
hadden wij graag persoonlijke anekdotes ontvangen via www.uitvaartzorgserrus.be

Rouwadres: Pater Pirestraat 20 - 8800 Roeselare

Hij was de lieve zoon van:

Marc en Livine Turck - Devos

Hij was de toffe broer en schoonbroer van:

Valérie Turck en Jordy Carron

Hij was de zorgzame petie van:

Achilles Carron

Hij was de gekke nonkel van:

Manon Carron

Hij was de geliefde kleinzoon van:

Roger en Godelieve Turck - Vandewalle

Lucien † en Maria Devos - Vantomme

Hij was het petekind en metekind van:

Stefan Devos

Marleen Turck

Hij was de neef van:

Eddy en Marleen Debruyne - Turck en familie

Rik en Mieke Verschaeve - Turck en familie

Henry en Dorinè Sengue - Devos

Stefan en Marijke Devos - Joye en familie

Waarom zijn er zoveel vragen?

Waarom is er zoveel pijn?

Waarom zijn er zoveel dingen

die niet te begrijpen zijn?

Nooit vragend, nooit klagend

heb je veel voor anderen gedaan.

Laurent, ontzettend bedankt

voor de fantastische persoon

die je was.