

Eenvoudig en liefdevol  
zoals hij heeft geleefd,  
nam hij stilletjes afscheid  
van allen die hem zo liefhadden  
om voor eeuwig te rusten bij de Heer.

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,  
melden wij u het overlijden van

*de heer*

*Marc Ramboer*

echtgenoot van mevrouw Karina Van Brabant

Hij is geboren in Diksmuide op 16 februari 1955  
en is rustig, omringd en gesteund door zijn familie,  
in ons heengegaan in Roeselare op 18 september 2020,  
gesterkt door de ziekenzalving.

Door de nationale voorzorgsmaatregelen  
zal de uitvaart in beperkte kring plaatsvinden.

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne  
in het urnengrafkelder op de begraafplaats van Poelkapelle.

Wilt u Marc een groet brengen t.e.m. woensdag 23 september  
in het rouwcentrum Logghe, Esenstraat 64A in Zarren.

Elke woensdag van 16 tot 18 uur

Hij is de echtgenoot van:

Karina Van Brabant

Hij is de pa en opa van:

Brecht en Sofie Ramboer - Camerlynck

Elise

Tom en Isabelle Ramboer - Defranco

Daan, Noor

Vincent en Leticia Terryn - Delattre

Belgin

Hij is de zoon en schoonzoon van:

Octaaf † en Maria † Ramboer - Vermeulen

Joseph † en Diana Van Brabant - Beuprez

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:

Ronald en Ginette Ramboer - Decaestecker en familie

Louis † en Monique Reynaert - Ramboer en familie

Norman en Beatrijs Ramboer - Theunynck en familie

André en Jenny Ramboer - Deroo en familie

Noël en Marleen Logghe - Ramboer en familie

Stefaan en Cindy Van Brabant - Clauw en familie

De families Ramboer - Vermeulen en Van Brabant - Beuprez.

De familie dankt: